



## **Sneeuwluipaard en Pallaskat in Mongolië**

Unieke zoogdieren in de stilte van de herfst

**19 dagen vanaf**

€ 4.985

**Vertrekdatum**

6 september 2023

### **Hoogtepunten**

- De herfst in Mongolië, pak die kans!
- Grote kans op het zien van de Pallaskat en het Sneeuwluipaard in hun natuurlijke habitat!
- Op stap met lokale kenners die al jaren deze diersoort bestuderen en volgen
- We verblijven in ons eigen meereizende yurt-tentenkamp met gedeelde sanitaire voorzieningen

### **Is deze reis iets voor mij?**

- Houden van bijzondere reizen en verblijven is een must
- Deze reis vraagt een normale fysieke conditie, maar houd wel rekening mee kans op kou
- Kleine groep: min. 5, max. 8 deelnemers



**INEZIA TOURS**  
vogel-, natuur- & fotografiereizen

## Reis in het kort

Tijdens deze reis hebben we de unieke kans om te mogen logeren in speciaal voor ons opgezet ger-tenten-kamp. De tent, ook wel yurt genoemd, zijn de typische ronde tenten waar Mongolië voor velen om bekend staat. Ons eigen reizende tentenkamp, een logistiek hoogtepunt voor Inezia Tours, ook voor u??

Tijdens onze reis zullen we op zoek gaan naar een aantal doelsoorten. Zo starten we de reis met een mogelijkheid om wapiti's, prezwalskipaarden en wolven te zien. We gaan op zoek naar het unieke sneeulupaard en maken grote kans om de Mongoolse saiga te zien, een antilope op de steppen van Mongolië.

Een andere soort waar we onze uiterste best voor zullen doen is de Pallaskat. Hiervoor krijgen we ondersteuning van een lokale wetenschapper die al jaren onderzoek doet naar dit bijzondere dier. Door zijn kennis over het gedrag, leefgebied en gewoonten vergroten we onze kans op een kwalitatieve waarneming aanzienlijk.

## Reisbegeleider



Mark Kaptein

Als zijn hele leven is Mark graag in de natuur en heeft hij een bovenmatige interesse voor dieren. Hij studeerde 'wildlife management en nature conservation' en werkte tijdens zijn studies in Zambia en Zuid-Afrika.

Hier heeft hij onderzoek uitgevoerd naar cameravallen, gewerkt met anti-strooepen en deed hij ervaring op met spoorzoeken. Zijn grootste passie is het uitvoeren van onderzoek naar grote roofdieren. Het meeste heeft hij gewerkt met cheeta's, luipaarden en wolven. Deze laatste soort is dan ook zijn specialiteit geworden. Na zijn studie heeft Mark veel tijd doorgebracht in Afrika en is gecertificeerd safari/natuurgids geworden.

Mark is sociaal en vooral gedreven om zijn passie en kennis over wildlife met anderen te delen.

De afgelopen tijd heeft hij meer tijd doorgebracht in Europa en heeft zich vooral bezig gehouden met het observeren en monitoren van de wolven.

# Dagbeschrijvingen

- **Dag 1**

Amsterdam/Brussel naar Ulaanbaatar

Vandaag start deze bijzondere reis op de luchthaven in Amsterdam of Brussel. De reis naar Ulaanbaatar is vaak een nachtvlucht zodat je de volgende ochtend aankomt. De vluchten zijn niet inbegrepen in de reissom.

- **Dag 2-3**

Onderweg - Khustai Nuruu Nationaal Park

Onderweg naar Khustai Nuruu Nationaal Park maken we een stop aan de Tuul rivier. Vandaag hopelijk al een eerste kennismaking met de bekende Przewalskipaarden op uitgestrekte en verlaten steppe.

- **Dag 4**

Het Altai-gebergte

Vandaag verplaatsen we ons naar het basecamp en gaan we op zoek naar het sneeuwluipaard, de Mongoolse saiga en verschillende trekvogels.

- **Dag 5-9**

Fenomenale bergen en steppemerren

Het zal een unieke beleving worden; de onmetelijke Mongoolse steppe in de herfst. In de buurt van de steppemerren zoeken we naar honderden trekvogels, op de steppes naar de Mongoolse saiga en in de bergen naar het sneeuwluipaard.

- **Dag 10**

Terug naar de hoofdstad Ulaanbaatar

We reizen terug naar het centrum van het land voor ons laatste deel van de reis; op zoek naar de Pallaskat!

- **Dag 11-14**

Op zoek naar de Pallaskat

Vandaag hebben we een lokale specialist in ons midden die al jaren onderzoek doet naar de Pallaskat. Hij kent de gewoonten en het gedrag van de dieren en neemt ons mee naar diens leefgebied voor een onvergetelijke ontmoeting. Naast deze geweldige kat is er nog meer te zien. Wat denkt u van gazellen, Gerbils (soort springmuizen), steppevogels en trekvogels?

- **Dag 15**

Terugkeer naar Ulaanbaatar

Vandaag nog een laatste kans op het zien van verschillende trekvogels en het afscheid van wat ongetwijfeld een onvergetelijke reis is geweest.

- **Dag 16**

Ulaanbaatar - Amsterdam/Brussel

Met een ochtendvlucht (onder voorbehoud van wijzigingen) reizen we terug naar Nederland of België. Het nagenieten kan nu gaan beginnen. Graag tot ziens op één van onze andere reizen.

# Kaart



## Inclusief

- Alle maaltijden en drinkwater
- Alle excursies en entreetickets voor parken
- Alle kampeerbenodigdheden (zo ook slaapmaterialen)
- Alle overnachtingen
- Alle transport ter plaatse
- Nederlandstalige reisbegeleider
- Gespecialiseerde lokale gidsen

## Exclusief

- Bijdrage GGTO garantiefonds € 7,50 per persoon
- Alcoholische drankjes en frisdranken
- Vluchten en luchthavenbelasting
- Uitgaven van persoonlijke aard
- Reis- en annuleringsverzekering
- Boekingskosten €25,00 per boeking
- Toeslag gebruik éénpersoonskamer € 985,-

## Reisdata

**19 dagen | 6 september 2023 - 24 september 2023 | € 4.985 per persoon**

## Praktische informatie

### Accommodatie

In de stad zullen we verblijven in hotels. Onderweg verblijven we in speciaal voor ons opgezette yurt tenten-kampen. Deze unieke ronde tenten kent u wellicht van de beelden uit Mongolië. Hier verblijven de traditionele Mongoolse nomaden al duizenden jaren in.

De toilet- en badfaciliteiten worden gedeeld en zijn basic. De meeste tenten hebben een maximale bezetting van 3 personen. Omdat het tentenkamp speciaal voor ons wordt opgezet hebben we een zeer beperkt aantal 1-persoons tenten beschikbaar.

### Transport en vluchten

Tijdens de reis verplaatsen we ons met een minibus.

Uw reissom is exclusief vluchten. Nadat wij het minimum aantal deelnemers hebben bereikt kunnen de vluchten worden geboekt. Hier kunnen wij u een voorstel voor doen, of u boekt de vluchten van Amsterdam/Brussel naar Mongolië zelf. Voor de vluchten kunt u rekenen op ongeveer € 1000,- tot € 1500,- per persoon.

### Klimaat en kledij

Wij reizen in de herfst naar Mongolië. Dit is niet de meest gekozen reis-periode, maar zeker mogelijk. Met de juiste kledij kan deze reis comfortabel worden uitgevoerd.

De gemiddelde temperatuur in september schommelt in Mongolië tussen 5 en 10 graden met uitschieters tussen +15 en -5 graden Celcius. In het zuid-oosten en westen van het land kan de temperatuur iets milder zijn.

## Doelsoorten

Onderstaande soorten zullen we ons tijdens deze reis op richten.

Zoogdieren: Pallaskat, wolf, Sneeuwluipaard, Steppevos, Altai Argali, Siberische steenbok, Przewalskipaard, Altai wapitihert (*cervus canadensis sibiricus*), Mongoolse gazelle en Mongoolse saiga.

Vogels: Altai berghoen, Daurische patrijs, Chukar, Moerasneeuwhoen, Alpensneeuwhoen, Mongoolse buizerd, Ruigpootbuizerd, Sakervalk, Steenarend, Monniksgier, Oehoe, Mongoolse steppegaai, Blauwe ekster, Azuurmees, Roodkeellijster, Zwartkeellijster, Mongoolse leeuwerik, Pere David's Sneeuwvink en Siberische Heggenmus.